

PERSE VIER

————— (hè Dieter)

Verwarm uw souvenirertjes Boys
Uit lang vervlogen dagen
Ons begin als officiërtjes boys
toen w'in djungelhoef lagen

Wij werden vlug gedrild boys
door Serg en door de Piet
we hebben t'zelf gewild boys
al snaptten we 't toen niet

Bob met de politiemuts boys
halt een stap voorwaards man
hij verloor wel eens de kluts boys
of een vinger nu en dan

Ven Kemp de eerste piet boys
zijn smoel stond mij niet aan
hij zong ons menig lied boys
en 't was altijd volle maan

'k hield niet van Ven Kemp boys
zijn vricndje was ik niet
'k vloog steeds tegen de lemp boys
als de Suute winden liet

Dan was er nog de Fille boys
van Kessel nie hé nie
hij hield van stille drill boys
van zwanzen hield hij nie

Keer springen in de koord kerels
keer hangen aan het touw
keer toeren hebbe't g'hoord kerels
allé lopen zé en gauw

Ik kreeg geen zilvr'n palmen boys
ik heb het niet gekund
'k zong nochtans latijnse psalmen
van pro patria crescunt

Drie jaar gaf ik petrol boys
'k blonk m'n schoenen elke dag
ik spaarde geen sidol boys
maar niemand die het zag

Des 's avonds na de taak boys
wat hadden wij een pret
't was een knusse zaak boys
't kantientje van Mie Tet

Hier stopt mijn droeve song boys
mijn pomp is naar de kluute
want 'k heb nog maar een long boys
'k verlapte een aan de Suute

Het bier is niet zo straf boys
dus zuip er maar op los
en 't vat is nog niet af boys
vraag het maar aan de Jos

Voorgedragen door onze eerste spreker Pik,
in navolging van een bekend werk van
dichter ANON Y.

LIER, 20 april 1974